

Waarom zijn er zoveel vragen?
Waarom is er zoveel pijn?
Waarom zijn er zoveel dingen
die niet te begrijpen zijn?

Dankbaar om een leven van liefdevolle zorgen
voor zijn echtgenote en zijn zoon
nemen wij afscheid van

Willy Van Hasselt

echtgenoot van
Annie Konings

Hij werd geboren te Essen op 17 april 1949
en is in het AZ Klina te Brasschaat,
zachtjes van ons heengegaan op 29 december 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van Willy, mijne pa, tijdens de uitvaartdienst in de kerk
van St.- Antonius te Essen-Station
op woensdag 8 januari 2025 om 11.00 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
achteraan in de kerk, woensdag vanaf 10.30 uur.

Aansluitend vertrouwen we zijn as toe aan het urnenveld
op de begraafplaats van Essen-Heikant.

U kunt Willy nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op maandagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u in stil verdriet:

Annie Konings zijn echtgenote

Jimmy Van Hasselt zijn zoon

Ricky  zijn trouwe viervoeter

Ludo Augustijns - (†) Marietta van Hasselt - Maria Raats
Leo en Agnes Van Hees - Van Hasselt
Marc Van Hasselt

Amélie en Thomas

Mathieu

*zijn zus, broer en schoonbroer,
neven en nicht*

De families Van Hasselt, Konings, Andriessen, Rossen.

Rouwadres: Familie Van Hasselt - Konings
p/a Begraffenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen